

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΝ
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΕΙΣ ΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(5 Δεκεμβρίου 2011)

Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων Προστάτα τῶν Γραμμάτων κ. Νικόλαε Οὐζούνογλου,

Μετὰ πολλῆς τῆς χαρᾶς σᾶς ὑποδέχεται σήμερον, παραμονὴν τῆς ἑτησίας μνήμης τοῦ μεγάλου ἱεράρχου τῆς, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, καὶ οὐρανοῦ προστάτου σας, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία εἰς τὰς αὐλάς τῆς ὡς τέκνον αὐτῆς γνήσιον καὶ ἀγαπητόν, τὸ ὁποῖον ἐπιθυμεῖ νὰ τιμήσῃ διὰ τοῦ ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων.

Ἔχομεν τὴν χαρὰν νὰ σᾶς γνωρίζωμεν καλῶς, οὐχὶ μόνον διότι ἀποτελεῖτε σάρκα ἐκ τῆς σαρκὸς τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃς Ἐκκλησίας, ὡς καταγόμενος ἐκ τῆς βασιλίδος ταύτης τῶν πόλεων, ἀλλὰ καὶ διότι ἀπὸ ἐτῶν προεδρεύετε τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, τῆς πολλὰ προσφερούσης εἰς τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν Γένος καὶ δὴ εἰς τὴν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν, ἰδίως δὲ εἰς τὴν νεολαίαν αὐτῆς, εἰς τὴν ὁποίαν ἅπαντες ἐναποθέτομεν τὰς χρηστὰς ἡμῶν ἐλπίδας διὰ τὸ μέλλον.

Καὶ εἴμεθα αἰσιόδοξοι δι' αὐτό, διότι γνωρίζωμεν ἐπισταμένως καὶ ἔχομεν ἰδίαν πείραν τῆς ἀνυστάκτου μερίμνης σας διὰ τὴν προστασίαν τῆς ὁμογενειακῆς παιδείας, τὴν ἐνίσχυσιν τῶν σχολείων καὶ τὴν στήριξιν τῶν μαθητῶν των πρὸς ὀλοκλήρωσιν τῶν σπουδῶν των εἰς τὰ ἀνώτατα ἐκπαιδευτικὰ ἰδρύματα, κρατικὰ καὶ ἰδιωτικά, τῆς χώρας ἡμῶν μὲ τὴν χορήγησιν ὑποτροφιῶν πρὸς αὐτούς. Μὲ συγκίνησιν παρακαλουθοῦμεν τὴν στοργικὴν μέριμναν τὴν ὁποίαν ἐπιδεικνύετε ὡς πρόεδρος τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐργαζόμενος καὶ ἀγωνιῶν, ὁμοῦ μετὰ τῶν

λοιπῶν μελῶν αὐτῆς, διὰ τὴν κάλυψιν πάσης ἀνάγκης τῶν νέων τῆς Ὁμογενείας μας, συνεχίζων τοιοῦτοτρόπως τὴν μακροαίωνα ἀγαθὴν παράδοσιν κορυφαίων προσωπικοτήτων τοῦ Γένους καὶ συμπολιτῶν μας, τῶν πολυτρόπως εὐεργετησάντων τὴν παιδείαν καὶ τοὺς θεράποντας καὶ θιασώτας αὐτῆς. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον τὰ ἐκπαιδευτικὰ θέματα τῆς Ὁμογενείας διὰ τὰ ὁποῖα ζωηρῶς ἐνδιαφέρεσθε καὶ εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ὁποίων ἀποτελεσματικῶς συμβάλλετε, ἀγαπητὲ Ἄρχων. Ἡ πρὸς τὴν γενέτειραν ἀγάπη σας καλύπτει ὀλόκληρον τὸ φάσμα τῶν ἀπασχολούντων ἡμᾶς προβλημάτων, διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν ὁποίων ἐπικοινωνεῖτε καὶ συνεργάζεσθε ἐντίμως καὶ μὲ τὸν Σύνδεσμον Ὑποστηρίξεως τῶν Ρωμαϊκῶν Ἰδρυμάτων καὶ μὲ τὰς Κυβερνητικὰς ἀρχὰς τῆς Τουρκίας καὶ μὲ ἐκτὸς αὐτῆς καὶ τῆς Ἑλλάδος θεσμούς, θυσιάζων πολὺν ἀπὸ τὸν πολύτιμον χρόνον σας καὶ συντονίζων πολλὰς δραστηριότητας μὲ ἀποκλειστικὸν σκοπὸν τὴν ἀνακούφισιν τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας καὶ τῆς φυσικῆς αὐτῆς ἀρχῆς, ἥτοι τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, καὶ τὴν ἀποκατάστασιν ἀδικιῶν τοῦ παρελθόντος.

Καὶ πάντα ταῦτα «τὰ προσφιλῆ καὶ εὐφήμα», τὰ ὁποῖα ἐπιτελεῖτε παραλλήλως πρὸς τὰς ἐπιστημονικὰς σας ἐρεῦνας καὶ τὴν ἀκαδημαϊκὴν σας σταδιοδρομίαν ὡς καθηγητῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τὰ ἐπιτελεῖτε, μιμούμενος τὸ παράδειγμα τοῦ προστάτου ἀγίου σας, τοῦ ἀγίου Νικολάου, ὁ ὁποῖος ἀνεδείχθη κατὰ τὸν ἱερόν ὑμνογράφον «μέγας ἀντιλήπτωρ» πάντων τῶν ἐχόντων ἀνάγκην καὶ ἐν κινδύνοις τελούντων.

Ὅθεν, καὶ διὰ τοῦ προσφερομένου εἰς ὑμᾶς ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων, τοῦ ἀρμόζοντος εἰς τὸ προσφιλὲς πρόσωπον καὶ τὸ θεάρεστον ἔργον σας, τιμῶμεν τὴν ἄχρι τοῦδε προσφορὰν σας πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν Γένος, εὐελπιστοῦντες ὅτι θὰ συνεχίσητε προστατεύοντες ἐπὶ χρόνους μακροὺς τὴν ἐκπαιδευτικὴν κοινότητα τῆς Πόλεως ἡμῶν, ἢ ὁποῖα τυγχάνει καὶ πατρίς καὶ τροφός σας, ἐνισχύοντες τὰ τέκνα αὐτῆς εἰς τὴν ἐπίτευξιν τοῦ εὐγενοῦς στόχου τῆς πνευματικῆς αὐτῶν

καλλιιεργείας καὶ μορφώσεως, ὥστε νὰ ἀναδειχθοῦν χρήσιμα καὶ ἐπίλεκτα μέλη καὶ τῆς ὁμογενείας καὶ τῆς χώρας ταύτης.

Χαρήτε, λοιπόν, τὸ ὀφθίκιον τοῦτο, τὸ ὁποῖον συνοδευόμενον διὰ τοῦ Σταυροῦ, τὸν ὁποῖον φέρετε καὶ θὰ φέρετε ἐπὶ τοῦ στήθους σας, θὰ σᾶς ὑπομιμνήσκη τὴν ἐσταυρωμένην καὶ μαρτυρικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς ὁποίας συγκυρηναῖος καθίστασθε καὶ ὑμεῖς ἀπὸ τῆς σήμερον, καὶ συνεχίσατε τὴν προσφορὰν σας εἰς τὴν νεότητα καὶ παιδείαν μετὰ μείζονος ζήλου καὶ ἀγάπης.

Ἐν κατακλεῖδι, ἀποδίδοντες εἰς ὑμᾶς τὴν τιμὴν ταύτην καὶ ὑπὸ τὴν ιδιότητα τοῦ προέδρου τῆς Οἰομκκω ἐπιγράφομεν αὐτὴν καὶ εἰς ὅλα τὰ μέλη αὐτῆς, τὰ ὁποῖα, ἂν καὶ ἠναγκάσθησαν λόγῳ τῶν ἰδιαιτέρων συνθηκῶν τῶν καιρῶν νὰ ἀποδημήσουν μακρὰν τῶν πατρογονικῶν αὐτῶν ἐστιῶν, δὲν ἐλησμόνησαν ταύτας, ἀντιθέτως μάλιστα προσπαθοῦν, μὲ κάθε τρόπον νὰ ἔλθουν βοηθοὶ εἰς τὰς ἀνάγκας τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας καὶ δὴ τῆς ἐκπαιδευτικῆς Κοινότητος.

Ἐντιμολογίωτατε κ. Οὐζούνογλου,

σᾶς συγχαίρομεν θερμῶς ἐπὶ τῇ προσγενομένῃ εἰς ὑμᾶς ὑπὸ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τιμῇ καὶ ἀπονέμομεν τὴν Πατριαχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν ὁμοῦ μετὰ τῆς πατρικῆς ἡμῶν εὐχῆς εἰς ὑμᾶς καὶ εἰς τοὺς οἰκείους σας καὶ εἰς ἅπαντα τὰ προσφιλῆ μέλη τῆς ὑφ' ὑμῶν προεδρευομένης Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν.
Ἄξιος!